



Στη χώρα του φραπέ

Πρέπει να ήπια πάνω από τρεις παγωμένους «φραπέδες» μέχρι να τελείωσε τούτο το κομμάτι. Δεν είναι μόνο οι φωτογραφίες του βιβλίου «frappe nation», ώρα για καφέ» (εκδ. Ποταμός), ένα πολύχρωμο οδοιπορικό στις καφετέριες και στα καφενεία της Ελλάδας που ασυνείδητα με έκαναν να τους παραγγέλνω. Είναι και τα κείμενα που έγραψαν η Βίβιαν Κωσταντινοπούλου και ο Daniel Young συζητώντας με φανατικούς καφεπότες και ψάχνοντας την άκρη του νήματος της μακραίωντς ιστορίας του κόκκου του καφέ...

Κάτοικοι του εξωτερικού και οι δύο (γεννημένη στο Λονδίνο από Ελληνες γονείς, η Βίβιαν Κωσταντινοπούλου, Αμερικανός ο Ντάνιελ Γιανγκ), είχαν την πολυτέλεια να παρατηρήσουν με κάποια απόσταση το ελληνικότατο καθημερινό φαινόμενο της... «φραπεδιάς» που, όπως όλοι ξέρουμε, δεν σημαίνει απλώς πίνω καφέ, αλλά zow με (και γύρω) από έναν καφέ.

«Ο χώρος για την απόλαυση της σπιγμής του φραπέ μπορεί να είναι τόσο δημόσιος όσο ένα 200 θέσεων καφέ στην Αθήνα ή τόσο ιδιωτικός όσο το δυάρι που βρίσκεται τρεις ορόφους πάνω από το καφέ» γράφουν εύστοχα. «Η θέα του μπορεί να είναι τόσο πανοραμική όσο μιας βεράντας πάνω στον γκρεμό στη Σαντορίνη ή τόσο περιορισμένη όσο μιας καντίνας χωρίς παράδυρα σε μια γωνιά κάποιας αποθήκης εμπορευμάτων. (...) Είναι εξαιρετος με παρέα και εξαιρετικά όταν είσαι μόνος».

Συζητώντας με συγγραφείς, καθημητές, λαογράφους, ηδοποιούς, δημοσιογράφους, γκαλερίστες, φοιτητές, στρατιώτες, καφετζίδες, σερβιτόρους και επιχειρηματίες σκιαγραφούν το πορτρέτο του φραπέ και ταυτόχρονα του νεοέλληνα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που σε μια χώρα σχεδόν 11

**Ενα δίγλωσσο
άλμπουμ για τη
θερινή απόβλαση
των Ελλήνων**

εκατομμυρίων κατοίκων υπάρχουν περισσότερες από 10.000 καφετέριες – η μία συνήδως δίπλα στην άλλη! Οπως δεν είναι τυχαίο ότι οι γείτονες Ιταλοί πίνουν τον εσπρέσο στα όρθια και αποχωρούν μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ εμείς χρειαζόμαστε κατά μέσο όρο 93 λεπτά, όσο περίπου διαρκεί μια κινηματογραφική ταινία -σύμφωνα με έρευνα μεγάλης αλυσίδας καφετεριών της χώρας.

Η ιστορία του καφέ

Το δημοφιλές ρόφημα κατάγεται από την Αιδιοπία, την πάλαι ποτέ Αβησσυνία. «Ένας λαϊκός δρύλος αποδίδει την ανακάλυψή του στον Καλντί, έναν αιγοτρόφο από την περιοδή της Κάφφα», διαβάζουμε στο βιβλίο. «Ο Καλντί παρατήρησε ότι οι κουρασμένες και ταλαιπωρημένες κατσίκες του συνέρχονταν τόσο πολύ όταν μασουλούσαν τους καρπούς και τα φύλλα κάποιου εξωτικού φυτού ώστε άρχιζαν να χορεύουν στα πισινά τους πόδια. Ο Καλντί δοκίμασε το μυστηριώδες φυτό και ένιωσε το ίδιο τοντικό αποτέλεσμα. Εδειξε την ανακάλυψή του σε έναν μοναχό, ο οποίος, φοβούμενος ότι οι καρποί αυτοί ήταν έργο του διαβόλου, τους πέταξε στη φωτιά. Το μοναστήρι γέμισε με ένα άρωμα τόσο ακατατάχητο όσο κι αυτό που πλημμυρίζει τον δρόμο μπροστά από τα καφεκοπτεία της

Αθήνας και της Θεσσαλονίκης».

Μέχρι το 600 μ.Χ. ο καφές είχε φτάσει ως την Υεμένη ενώ το 13ο αιώνα όλοι οι Αραβες έπιναν πια καβουρδισμένο το ρόφημα. Όσοι ταξίδευαν από το λιμάνι Μόκκα (που έμελλε να σημαίνει σήμερα καφές...) είχαν πάντα μαζί τους καφέ, ή qahwa όπως τον αποκαλούσαν τότε. Οι οδωμανοί πήραν τον έλεγχο της Υεμένης και της καφεκαλλιέργια της στα τέλη της δεκαετίας του 1530, και άρχισαν να εξάγουν τους πολύτιμους κόκκους από τη Μόκκα μέχρι τα πέρατα της αυτοκρατορίας τους. Η Κωνσταντινούπολη έγινε η παγκόσμια πρωτεύουσα για το καβουρδισμα, την παρασκευή και την κατανάλωση καφέ. Η τουρκική λέξη Kahveh (κόφ-βεϊ), από το αραβικό qahwa, διέσχισε την Ευρώπη. Οι πρώτες εξαγωγές ακαβούρδιστου καφέ στην Ευρώπη έγιναν από τη Σμύρνη και ξεμπάρκαραν στη Βενετία γύρω στο 1615.

Θεσσαλονίκη: η γενέτειρα

Ο φραπέ «γεννήθηκε» το 1957 στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης από σπόντα. Στο περίπτερο των προϊόντων «Νεστλέ», ο τότε πωλητής Δημήτριος Βακόνδιος πήρε ένα σέικερ που προορίζονταν για ένα νέο ρόφημα κακάο έβαλε σπιγμαίο καφέ, κρύο νερό και εγένετο... φραπέ. Μπορεί να λέρωσε το κοστούμι του, έμεινε όμως στην Ιστορία. Και να φανταστεί κανείς ότι απλώς ήθελε να πει κάτι κρύο...

Το ελληνοαγγλικό βιβλίο εκτός από την Ελλάδα μάς ταξίδευε και στις καφετέριες των Ελλήνων της διασποράς. Άλλωστε και οι συγγραφείς του με ένα ελληνικό καφέ ή φραπέ το έγραψαν στην αλλοδαπή. Μέτριο με γάλα...

ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΡΚΑ



ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΦΡΟΝ ΤΟΥ ΛΕΝΤΖΟΥ

Ο εύγλωτος τίτλος *Frappé Nation* δηλού το βιβλίο-πρώτη προσπάθεια καταγραφής της «κουλτούρας του καφέ» στην Ελλάδα.

Οι συγγραφείς του μας είπαν...

Από την ΝΤΟΡΑ ΠΑΛΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Eκτος από ζευγάρι, η υπεύθυνη εκδόσεων Βίβιαν Κωνσταντίνοπούλου και ο γευσιγνώστης και συγγραφέας Daniel Young είναι δύο άνθρωποι που πρώτοι μπήκαν στον κόπο να καταγράψουν -επίσημα έστω- την ύπαρξη «κουλτούρας του καφέ» στην Ελλάδα. Στη δίγλωσση έκδοση *Frappé Nation* δεν μιλάει πι καφείνη, αλλά πι εμπειρία -μιας έρευνας σε όλη την Ελλάδα, για την οποία χρειάστηκαν επισκέψεις σε 250 καφέ και 18 πόλεις, 2.000 φωτογραφίες και περίπου 300 συζητήσεις. Ε, ο καφές θέλει κουβέντα...

Εκτός από τον ίδιο το φραπέ, τι πιστεύετε ότι διαφοροποιεί τη συνήθεια του καφέ στην Ελλάδα από, π.χ., την Ιταλία ή την Αμερική; D: Στην Ιταλία πίνουν τον καφέ τους πολύ μικρό και πολύ γρήγορα. Στην Αμερική τον πίνουν πολύ μεγάλο -όλα είναι extra large εκεί- και αρκετά γρήγορα. B: Αυτό που, απ' ό,τι ξέρω, εντυπωσιάζει όσους επισκέπτονται την Ελλάδα είναι το πόσο αργά πίνουν τον καφέ τους εδώ.

Τελικά, ο φραπέ απειλείται από την «πρόσδο» (espresso, cappuccino κ.λπ.);

B: Απειλείται από το freddo, κυρίως. Άλλά όταν o freddo πάφει να είναι trendy, υποψιαζόμαστε ότι πολλοί θα ανακαλύψουν πάλι την ευχαρίστηση του φραπέ. D: Ισως πι αποχή από το φραπέ να είναι σαν να είσαι μακριά από μια ερωμένη. Μόλις ξανασυναντηθείτε, θυμάσαι τη γεύση και δεν θέλεις να ξαναφύγεις.

Πώς πίνει τον καφέ του ο άντρας στην Ελλάδα; B: Οι άντρες σίγουρα φαίνεται να είναι πιο φανατικοί της καφεΐνης. Πολλοί έσπευσαν να τονίσουν ότι ο ντεκαφεΐνης απορρίπτεται και έχει μια macho όπωψη όλο αυτό -περιττό να το πω. Το καφέ είναι γι' αυτούς το μέρος όπου θα τους δουν, γι' αυτό κιόλας δεν με εκπλήσσει το ότι κάποια βασικά αξεσουάρ (κλειδιά αυτοκινήτου, τσιγάρα, κινητά) εκτίθενται σε περίοπτη θέση πάνω στο τραπέζι.

Υστερα από όλες αυτές τις δοκιμές, πού πίπατε τον καλύτερο καφέ; D: Ο καλύτερος φραπέ πήταν στον Λέντζο -αν και ο πιο κρεμώδης αφρός πήταν στο Jojo στη Φωκίωνος Νέγρη. Ήπιαμε καλούς freddo στο Mocha, στο Da Cappo και στο Egomio. B: Στον Λέντζο πήταν ο καλύτερος και από τους πιο δυνατούς -εμπειρία! Καλό cappuccino βρίσκω με λίγη δυσκολία. Ο καλύτερος: Στην Gelateria στο Ναύπλιο, της Claudia, μιας Ιταλίδας από τη Ρώμη. Και -για να μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας- έχω πει πολύ καλό ελληνικό σε σπίτια. Άλλα αν μπορούσα να γυρίσω πίσω μερικούς αιώνες, θα ήθελα να πω έναν καφέ ψημένο από τον Σμυρνιό Πασκουά Ροζέ, που άνοιξε το πρώτο καφενείο του Λονδίνου το 1652.

Vivian Constantinopoulos
Daniel Young

Frappé Nation ή Ωρα για Καφέ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ποταμός. Δίγλωσσον, έτοι;

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΛΙΞΗΡΙΟ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ...

Το προφίλ του νεοέλληνα στη χώρα του φραπέ

► Δεν είναι τυχαίο ότι οι γείτονες Ιταλοί πίνουν τον εσπρέσο στα όρθια και αποχωρούν μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ εμείς χρειαζόμαστε κατά μέσο όρο 93 λεπτά, περίπου όσο διαρκεί μια κινηματογραφική ταινία -σύμφωνα με έρευνα μεγάλης αλυσίδας καφετεριών της χώρας

Mερικοί κοιτάζουν ένα ποτήρι φραπέ και βλέπουν μόνο το μείγμα από σπιγμαίο καφέ, ζάχαρη, νερό και πάγο. Οι συγγραφείς του βιβλίου Vivian Constantinopoulos και Daniel Young κοιτάζουν το ίδιο ποτήρι και βλέπουν ένα σύμβολο του ελληνικού καλοκαιριού.

«Ο φραπέ», γράφουν, δεν πρέκειται μόνο για ένα πρωινό τονωτικό, ένα απογευματινό διάλειμμα, ή για μια υγρή, παγωμένη απάντηση, στο ξηρό, καυτό καλοκαίρι. Είναι ο ξεχωριστός παγωμένος καφές που φτιάχνει το κέφι, υπογραμμίζει συζητήσεις, τονώνει τις ιδέες δηλώνει τους δεσμούς σου με τον ελληνικό τρόπο ζωής και σε συνδέει με αυτόν όταν είσαι μακριά. Δεν είναι τίποτε λιγότερο από το σύγχρονο ελληνικό ελιξίριο.

Το «Frappe nation /Ωρα για καφέ» είναι ένα ζωηρό, γεμάτο χρώματα πμερολόγιο στο τοπίο του καφέ στην Ελλάδα, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΠΟΤΑΜΟΣ και διασκίζει πόλεις και νησιά από την Κέρκυρα στη Ρόδο και από τη Θεσσαλονίκη στα Χανιά, αλλά και ελληνικούς χώρους εκτός Ελλάδας.

Τα κείμενα που έγραψαν η Βίβιαν Κωσταντινούπούλου και ο Daniel Young συζητώντας με φανατικούς καφεπότες και ψάχνοντας την άκρη του νήματος της μακριώνης ιστορίας του κόκκου του καφέ, κάνουν το βιβλίο μια γοντευτική περιπέτεια. Οι συγγραφείς, κάτοικοι του εξωτερικού και οι δύο (γεννημένη στο Λονδίνο από Ελλη-

νες γονείς, η Βίβιαν Κωσταντινούπούλου, Αμερικανός ο Ντάνιελ Γιανγκ), είχαν την πολυτέλεια να παραπρήσουν με κάποια απόσταση το ελληνικότατο καθημερινό φαινόμενο της «φραπεδιάς» που, όπως όλοι ξέρουμε, δεν σημαίνει απλώς πίνω καφέ, αλλά ζω με (και γύρω) από έναν καφέ.

«Ο χώρος για την απόλαυση της σπιγμής του φραπέ μπορεί να είναι τόσο δημόσιος όσο ένα 200 θέσεων καφέ στην Αθήνα ή τόσο ιδιωτικός όσο το δυάρι που βρίσκεται τρεις ορόφους πάνω από το καφέ», γράφουν εύστοχα.

ΜΕ ΘΕΑ ΜΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ

«Η θέα του μπορεί να είναι τόσο πανοραμική όσο μιας βεράντας πάνω στον γκρεμό στη Σαντορίνη ή τόσο περιορισμένη όσο μιας καντίνας χωρίς παράθυρα σε μια γωνιά κάποιας αποθήκης εμπορευμάτων. (...) Είναι εξαίρετος με παρέα και εξαίρετη παρέα όταν είσαι μόνος».

Συζητώντας με συγγραφείς, καθηγητές, λαογράφους, πθοποιούς, δημοσιογράφους, γκαλερίστες, φοιτητές, στρατιώτες, καιρετζήδες, σερβιτόρους και επιχειρηματίες σκιαγραφούν το πορτρέτο του φραπέ και ταυτόχρονα του νεοέλληνα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που σε μια χώρα σχεδόν 11 εκατομμυρίων κατοίκων υπάρχουν περισσότερες από 10.000 καφετέριες - ή μία συνίθιως δίπλα στην άλλη! Οπως δεν είναι τυχαίο ότι οι γείτονες Ιταλοί πίνουν τον εσπρέσο στα όρθια και



►► Σε μια χώρα σχεδόν 11 εκατομμυρίων κατοίκων υπάρχουν περισσότερες από 10.000 καφετέριες

αποχωρούν μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ εμείς χρειαζόμαστε κατά μέσο όρο 93 λεπτά, όσο περίπου διαρκεί μια κινηματογραφική ταινία -σύμφωνα με έρευνα μεγάλης αλυσίδας καφετεριών της χώρας. Το ελληνοαγγλικό βιβλίο εκτός από την Ελλάδα, μας ταξιδεύει και στις καφετέριες των Ελλήνων της διασποράς. Άλλωστε και οι συγγραφείς του με ένα ελληνικό καφέ ή φραπέ το έγραψαν στην αλλοδαπή. Μέτριο με γάλα...

hip radar

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ το καλοκαίρι με το

Frappé nation – Ήρα για καφέ των Vivian

Constantinopoulos και Daniel Young, μια καταγραφή της ελληνικής κουλτούρας του καφέ με απόψεις επωνύμων όπως ο Ρένος Χαραλαμπίδης και ο Λάκης Λαζόπουλος (εκδόσεις Ποταμός, 35 €).

—**Μαρία Παπαγρηγορίου**

Vivian Constantinopoulos
Daniel Young



frappé nation
ώρα για καφέ

Εκδόσεις
ΠΟΤΑΜΟΣ

Φραπέ εκτός συνόρων

Ενας Αμερικανός γευσιγνώστης και μια Ελληνίδα από το Λονδίνο αφιερώνουν ένα βιβλίο στην ελληνική κουλτούρα του φραπέ. Και εξακολουθούν να πίνουν τον δικό τους μέτριο με γάλα.

Ο Αμερικανός Ντάνιελ Γιανγκ έμεινε κατάπληκτος από τις ατελείωτες ώρες που οι νέοι ομπορούν και χαλαρώνουν στις ελληνικές καφετέριες απόλαυσην τας τον καφέ τους. Αυτή τη φορά δεν επρόκειτο για κάποια συνοικία της διασποράς στη Νέα Υόρκη: αντικρίζοντας την ελληνική πραγματικότητα στον τόπο της, σοκαρίστηκε και συνάμα γοητεύτηκε. «Σκέφτηκα: Αν αυτοί οι άνθρωποι ξήμερο βραδιάζονται στα καφέ τις ώρες που θα έπρεπε να εργάζονται ή να μελετούν, μάλλον πρόκειται για τεμπέληδες. Αν όμως πρέπει να επιλέξουν μεταξύ καφετέριας και τηλεόρασης ή να σερφάρουν στο διαδίκτυο, τότε καλύτερα είναι στα καφέ!» Το ελληνικό αυτό φαινόμενο, σε συνδυασμό με τη «λατρεία» του φραπέ, αποτέλεσαν το σκηνικό για το βιβλίο «Frappe Nation / Ώρα για καφέ» κυκλοφορεί αυτές τις μέρες από τις εκδόσεις Ποταμός, δίγλωσσο (ελληνικά και αγγλικά) με πλούσια εικονογράφηση. Πρόκειται για ένα «οδοιπορικό» στο τοπίο των ελληνικών καφέ, ένα ψυχογράφημα της ελληνικής κουλτούρας τού χθες και τού σήμερα, μέσα από τη σταθερή, iεροτελεστική συνήθεια του καφέ, και περισσότερο του «εθνικού μας ροφήματος», του φραπέ.

Δημιουργοί του, δύο συγγραφείς εκτός Ελλάδος. Η Βίβιαν Κωνσταντινοπούλου, υπεύθυνη εκδόσεων στον Reaction Books, τον λονδρέζικο εκδοτικό οίκο που εξειδικεύεται στις καλές τέχνες και την ιστορία του πολιτισμού, είναι γεννημένη στο Λονδίνο από Ελληνες γονείς. Ο Ντάνιελ Γιανγκ είναι γέννημα-θρέμμα της Νέας Υόρκης και ζει μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού και Νέας Υόρκης. Είναι συγγραφέας του «The Bistros, Brasseries, and Wine Bars in Paris», συνέχεια της πρώτης του εξερεύνησης στην κουλτούρα του καφέ, που ήταν το βιβλίο «The Paris Café Cookbook», αλλά και του οδηγού εστιατορίων «The Rough Guide to New York City Restaurants». Αυτή την εποχή ετοιμάζει βιβλίο για τους καφέδες όλου του κόσμου.

Πρώην κριτικός εστιατορίων για τη New York Daily News, έχει γράψει άρθρα για τη γαστρονομία και τα εστιατόρια σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες, ανάμεσά τους οι New York Times. Ο Ντάνιελ και η Βίβιαν είναι παντρεμένοι εδώ και ένα χρόνο. Γνωρίστηκαν ένα βράδυ στο ελληνικό εστιατόριο «Αγγάνι», στην Αστόρια της Νέας Υόρκης, όταν ο Ντάνιελ το είχε επισκεφθεί για να γράψει μια παρουσίαση. Μέχρι τότε γνώριζε την ελληνική κουλτούρα εξ αποστάσεως, από το προφίλ της διασποράς. «Όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα, το 2004, είπα στον εαυτό μου, τι έχανα τόσα χρόνια που δεν ερχόμουν! Σίγουρα όμως χωρίς τη Βίβιαν ξεναγό δεν θα ανακάλυπτα την ουσία αυτής της κουλτούρας». Καθώς είναι λάτρης όλων των καφέδων και φυσικά της καλής κουζίνας, κάποιος θα υπέθετε πως μιήθηκε στο φραπέ από την ελληνικής καταγωγής γυναίκα του. Η απάντησή του όμως μάλλον εκπλήσσει: «Τον πρώτο μου φραπέ τον ίπια το 1980 στη καφετέρια «Ομόνοια» της Νέας Υόρκης και ξετρελάθηκα». Ήταν εκεί για

λογαριασμό της New York Daily News, με σκοπό να γράψει κάποιο άρθρο. Οι εικόνες που του αποτυπώθηκαν και μετέφερε στην παρουσίαση του εστιατορίου ήταν οι ηλικιωμένοι άντρες που έπιναν δυνατό καφέ, από αυτόν που οι γιατροί τους απαγόρευαν, και καβγάδι-Ζανγιά τα πολιτικά δρώμενα κάποιου μακρινού χωριού... Στην Ελλάδα τού σήμερα όμως αντικρίσει μια εικόνα που δεν περίμενε ποτέ και που κατέγραψε χαρακτηριστικά στο «Frappe Nation»: «...Στους πεζοδρόμους της Δαιδάλου, της Περδικάρη και της Κοραή, στο κέντρο του Ηρακλείου της Κρήτης, τα σύγχρονα καφέ, που οι Ελληνες αποκαλούν με την ιταλική λέξη «καφετέριες», είναι τόσο κοντά το ένα στο άλλο, που χρειάζεται κανείς οδοντικό νήμα για να καθαρίσει τα κενά μεταξύ τους...».

«Πίνω τον φραπέ μου μέτριο, με γάλα», λέει. Σίγουρα ωστόσο, μέχρι να αποφασίσει πώς τον προτιμά, περιπλανήθηκε αρκετά στην ελληνική πραγματικότητα. Μήλησε με πάρα πολύ κόσμο και κατέληξε σε μια σφαιρικά δοσμένη παρουσίαση της νεοελληνικής κοινωνίας και της ιστορίας του καφέ στη χώρα μας. «Συνοδοιπόροι» των δύο συγγραφέων σ' αυτό το «ταξίδι» στάθηκαν πολλοί γνωστοί και άγνωστοι Ελληνες, των οποίων οι απόψεις φώτισαν και εμπλούτισαν το κείμενο.

«Η αρχή του «Frappe Nation» έγινε το καλοκαίρι του 2004», λέει η Βίβιαν. «Ημασταν στην Ελλάδα και παρακολουθούσαμε με ενδιαφέρον τον τρόπο ζωής γύρω μας. Παρατηρούσαμε πώς τα σύγχρονα καφέ βασίζονται στα παλαιότερά καφενεία και ζαχαροπλαστεία, αλλά και τι εντύπωση έκαναν στους ξένους. Μήλήσαμε με Ελληνες σχετικά με τα καφενεία και τον αγαπημένο τους φραπέ και μάς άρεσαν αυτά που ακούσαμε. Ξεκίνησαμε παιρνούντας συνεντεύξεις. Το θέμα όμως ήταν σαφώς μεγαλύτερο από απλά και μόνο τον φραπέ. Πρόκειται για έναν τρόπο ζωής, άσχετα αν



«Τον πρώτο μου φραπέ τον ίπια το 1980 στην καφετέρια «Ομόνοια» της Νέας Υόρκης και ξετρελάθηκα».



© ΒΙΒΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

«Κουνημένο» στιγμιότυπο: ο Βίβιον Κωνσταντινοπούλου και ο Ντάνιελ Γιανγκ απολαμβάνουν τον φραπέ τους μπροστά από το Μπριγκ Μπεν.

σου αρέσει ο φραπέ ή όχι: πώς βλέπουν οι Ελληνες την κοινωνική τους ζωή και κατά πόσο πιστεύουν πως έχει αλλάξει. Ακόμη και οι συζητήσεις των ανθρώπων από δεκαετία σε δεκαετία διαφέρουν. Ομως, η δημόσια ζωή στην Ελλάδα είναι πάντοτε εντυπωσιακή. Το πώς ο κόσμος κοιτά γύρω του, το πώς συμπεριφέρεται... Πολλές φορές υπάρχουν μειονεκτήματα στον τρόπο του, όμως είναι εμφανές ότι ο Ελληνας με τη σάστη του αποζητά την επικοινωνία».

Ο Ντάνιελ ήδη γνώριζε μια σημαντική λεπτομέρεια, ότι ο Ελληνας «φλερτάρει» με τον καφέ του ώρες ολόκληρες. «Ετσι μπορεί κανείς να τον απολαμβάνει», βρίσκει σύμφωνη τη Βίβιαν, και συμπληρώνει: «Δυστυχώς, πολλοί

ξένοι δεν ξέρουν ότι πίνεται με αυτή τη μέθοδο και τους βλέπεις να πίνουν τον καφέ γρήγορα - και φυσικά τους πειράζει. Χρειάζεται να καταλάβουν ότι πρόκειται για μια ιεροτελεστία. Εννοείται, βέβαια, πως η Ελλάδα δεν είναι η μόνη χώρα με "λαϊκοτάλ" στον καφέ, όμως αυτό που διαθέτει είναι εξαιρετικό, μοναδικό. Όλοι οι ξένοι τους οποίους γνωρίζουμε έχουν εντυπωσιαστεί».

Μπορεί ο φραπέ να βιώνει την πτώση του, να χάνει ολοένα κάτι από τη μαγεία του, μπορεί να ροκανίζονται οι πωλήσεις του από την εμφάνιση άλλων παρασκευασμάτων με βάση τον εσπρέσο, όμως ακόμη καλά κρατεί, και αναμφίβολα πέρασε στην ιστορία του καφέ. «Αυτό ήταν που θέλαμε με τον Ντάνιελ να κά-

νουμε. Να αποτυπώσουμε την ιστορία αυτού του ροφήματος. Γνωρίζουμε πως ο φραπέ δεν διαθέτει πλέον εκείνη την αίγλη του παρελθόντος. Εξακολουθεί ωστόσο να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προτιμήσεων του Ελλήνα».

Στο βόρειο Λονδίνο, στην περιοχή Ισλινγκτον, δεν υπάρχουν ελληνικά καφέ ούτε εστιατόρια. Το σπίτι του Ντάνιελ και της Βίβιαν είναι ένα διαμέρισμα με μια μικρή αλλά δημιουργική κουζίνα, που πάντα διαθέτει νεσκαφέ. Τον δωρίζουν σε φίλους και σε ζαχαροπλάστες και αυτοί «ξετρελαίνονται, με ή χωρίς γάλα». Οι ίδιοι, όμως, προτιμούν να απολαμβάνουν τον φραπέ τους, τα καλοκαίρια, στη γενέτειρά του, την Ελλάδα.

“Ομόνοια” της Νέας Υόρκης και ξετρελάθηκα.» Ντάνιελ Γιανγκ

Το έθνος του... φραπέ

Σελίδες για την κουπούρα της καφετέριας,
το ποιοι και πότε πίνουν καφέ,
τα πρώτα καφενεία,
μέχρι την... επιστήμη του αφρού

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ

Tην ημέρα που είδα την εξάχρονη κόρη μου να πίνει κλεφτά μια γουλιά από το πλαστικό ποτήρι του φραπέ πριν το πετάξει μαζί με το κουτάκι του χυμού της σε έναν κάδο της παραλίας, ζέχειλο από ποτήρια με καλαμάκια, άρχισα να το υποψιάζομαι. Λίγες μέρες αργότερα, ο Vivian Constantinopoulos και ο Daniel Young έστειλαν στον «E.T.» την προαναγελία του βιβλίου τους «Frappé nation» («Το έθνος του φραπέ») και με βούθησαν να το συνειδητοποιήσω!

«Ο φραπέ, όπως τον ξέρουν και τον αγαπούν στην Ελλάδα, είναι ένα φαινόμενο ελληνογενές και κυρίως ελληνικό, αδιαχώριστο από το κλίμα της χώρας, το χαρακτήρα της και τον τρόπο ζωής των κατοίκων της», τονίζουν οι συγγραφείς για το «σύγχρονο ελληνικό ελιξίριο» και διασφανίζοντας για το «εξαρχής πως έχει διεισδύσει παντού, υπογραμμίζοντας τις συζητήσεις, τονώνοντας τις ιδέες, φτιάχνοντας το κέφι και φέρνοντας κοντά τους ανθρώπους, «εξαίρετος με παρέα και εξαιρετική παρέα όταν έχει μείνει κανείς ρέστος».

Κάπου εκεί, ανάμεσα στις πρώτες από τις πολλές παρουσίες - μαρτυρίες του βιβλίου, δύο εντλικές Ελληνίδες θυμούνται τον πρώτο τους «κλεφτό» φραπέ στα 13 ή τα 16, ως κίνηση προσπάθειας «να αψηφήσουν τους γονείς τους και να ανεξαρτητοποιηθούν» και αναρωτιέμαι αναπόφευκτα αν τα σημερινά εξάχρονα θα περιμένουν τουλάχιστον ως τα 13 ή τα 16 τους. Φοιτητές και φαντάροι λογίζονται ως οι πιο πιστοί οπαδοί του και τον χαρακτηρίζουν ως «σήμα κατατεθέν της ελληνικής νεολαίας», σφραγίζοντας το εξασφαλισμένο μέλλον του και επιβεβαιώνοντας πως ο καλός, απλός, «παραδοσιακός» παγωμένος φραπέ αντέχει το crash test με τα νεότερα ξενόφερτα καφεδο-παρασκευάσματα (frappuccino, freddoccino, flocaccino, frostuccino, cremocino) που εμφανίστηκαν για να απορροφήσουν μέρος της αγοράς του.

«Συγκρίνετε την απλότητα του φραπέ, που αναμιγνύεται κατά παραγγελία με τέσσερα - πέντε υλικά, με την πολυπλοκότητα του freddoccino, το μίγμα του οποίου περιλαμβάνει ζάχαρη, αποξηραμένο σιρόπι γλυκόζης, υδρο-



Ξέρετε ότι...

●●● Η ονομασία προέρχεται από τη γαλλική λέξη frappe, που σημαίνει «κτυπημένος» ή - όταν αναφέρεται σε ποτά όπως η σαμπάνια ή ο καφές - «παγωμένος».

●●● Ο στιγματικός καφές εφευρέθηκε στο Σικάγο από τον Ιάπωνα χημικό Σαρτόρι Κάτο το 1901. Το 1909 ο Τζόρτζ Κόνσταντ Ουάντηκτον, Βρετανός χημικός που ζύσε στη Γουατεμάλα, εφεύρε το πρώτο στιγματικό καφέ μαζικής παραγωγής.

●●● Ο στιγματικός καφές ήρθε στην Ελλάδα το 1950, αλλά ο φραπέ έκανε την εμφάνισή του το 1957 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πωλητής περιπέτερου της μεγαλύτερης καφεβιομηχανίας Δημήτρης Βακόνδιος δεν είχε ζεστό νερό για να φυάξει καφέ. Πήρε ένα σέικερ, έβιβλε το στιγματικό και κρύο νερό και το κούνισε μην υπολογίζοντας τους αφρούς που θα ξεσήκωνε αυτή την αναταράχη. «Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν ότι πλέκασε το κοστούμι του. Το δεύτερο, η εφεύρεση του αφριστού παρασκευάσματος που θα γινόταν γνωστό ως φραπέ».

●●● Οι πρώτες οδηγίες της εταιρίας παραγωγής ήταν εντελώς διαφορετικές («βάλτε σε μίνερ 2 φλιτζάνια γάλα εβανιόρε, 1 φλιτζάνια νερό, 2 κουπάτιές καφέ και 1 μπάτια παγωτό βανίλια»). Μέχρι το 1963 το παγωτό είχε εδραστρακιστεί («αρκεί να κτυπήσετε ψωρά καφέ, ζάχαρη και νερό παγωμένο») ενώ ήδη έκανε την εμφάνισή της η ονομασία «φραπέ», χωρίς κανένα να ξέρει πώς προήλθε.

●●● Η Ελλάδα έχει γύρω στα 10.000 καφέ. Τα κορυφαία και πιο παραδοσιακά ανά περιοχή παρουσιάζονται στο βιβλίο.

●●● Στη γεωγραφία του φραπέ, πρωτεύουσα είναι η Θεσσαλονίκη. Με τους 100.000 φοιτητές που φιλοξενεί, αποκαλείται Φραπεδούπολη και πι

Λεωφόρος Νίκης θεωρείται η Λεωφόρος Φραπέ. Η εικόνα της ενέπνευσε στον Λάκη Λαζαρόπουλο τους δύο αραχτούς Θεσσαλονικιών στους «Δέκα μικρούς Μήτσους», που περνούν τη μέρα τους σιγονίντας φραπέ.

●●● Το «νέο στυλ» διακόμισης καφετέριας με καναπέδες δεν είναι και τόσο νέο. Ο Τούρκος ιστορικός Ιμραήμ ελ Πετσεβί απέδιδε μία από τις πρώτες εμφανίσεις αυτού του στυλ σε δύο Σύρους από τη Δαμασκό και το Αλέπιο, που το 1554 άνοιχαν ένα καφενείο (πιθανότατα το πρώτο στην Κωνσταντινούπολη) κοντά στο λιμάνι, εξοπλισμένο με καναπέδες - δηλητική τούρκικα ντιβάνια. Μερικούς αιώνες αργότερα και στις αρχές του 20ού, οι καναπέδες στα καφενεία της Θεσσαλονίκης δεν εξυπηρετούσαν μόνο διακομητικό σκοπό. Κάποιοι φιλοξενούσαν και τους άστεγους.

●●● Σύμφωνα με τον Αγγλό περιγραφή Ουίλιαμ Μίλερ, το 1840 - έξι χρόνια μετά την ανακάρυξη της Αθήνας σε πρωτεύουσα του κράτους - υπήρχαν ήδη έξι καφέ στην πόλη των ούτε 20.000 κατοίκων. Ενα από αυτά, «Η Ωραία Ελλάς», Ερμού και Αιόλου, έγινε πάραυτα τόπος συγκέντρωσης παλαιών αγωνιστών του '21, πολιτικών, δημοσιογράφων και ανθρώπων των γραμμάτων, ενώ πειτερούσε ως κέντρο διανομής ταχυδρομείου αλλά και ως αναγνωστήριο ελληνικών και ξένων εφημερίδων.

●●● Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 ήταν κάτι σαν «εκστρατεία γνωριμίας με το φραπέ» για τους ξένους που έφτασαν στη χώρα μας. Χαρακτηριστικό είναι το παρόδειγμα του ανταποκριτή του CNN Μάικλ Χολμς, που τόσο εθιστήκε στον φραπέ όταν ήρθε στην Αθήνα ώστε τον ενέταξε ως μόνιμη βινιέτα σε όλα του τα ρεπορτάζ!

γονωμένο φυτικό έλαιο, κακάο με λίγα λιπαρά, στιγματικό καφέ και δέκα άλλα υλικά. Ρίζες μια ματιά στα ποτήρια. Τα «τσίνο» είναι ελκυστικά, κρεμώδη σαν μιλκσέικ.

Ο φραπέ, από την άλλη, δημιουργεί την αυταπάτη της πυκνότητας. Κάτω από το αιθέριο σύννεφο του αφρού του βρίσκεται ένα δυνατό ρόφημα που γλιστράει πανεύκολα μέσα κι από το λεπτότερο καλαμάκι.

Στο δίγλωσσο -ελληνικά και αγγλικά- βιβλίο που μόλις κυκλοφόρησε (εκδόσεις «Potamos») το φαινόμενο «φραπέ» εξετάζεται από όλες τις πλευρές του. Η συνάρτηση φραπέ - διάθεσης («η απόσταση ανάμεσα στην κατσουφιασμένη σιωπή και την ολοζώνταν φλυαρία μπορεί μερικές φορές να μετρηθεί με το μήκος που έχει ένα καλαμάκι»), π



ο σχέση φραπέ - νόστου («ο φραπέ δηλώνει τους δεσμούς σου με τον ελληνικό τρόπο ζωής και σε συνδέει με αυτόν όταν είσαι μακριά»), ο άρρωκτος συνδυασμός του καφέ με την έξοδο («η γενική πρόταση «πάμε για καφέ» είναι συνώνυμο του «να βγούμε») και κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον:

Οι λόγοι για τους οποίους ο φραπέ ήταν προορισμένος να περάσει στο DNA των Ελλήνων. Με τη χρήση μιας πλούσιας βιβλιογραφίας και με μια σειρά αναλύσεων από ξένους και Ελληνες ιστορικούς και καθηγητές Πανεπιστημίων παραλλιάζεται το παρελθόν με το παρόν και εξηγείται πώς οι αρχαίοι Ελληνες αντί για φραπέ είχαν το κρασί και αντί για καφενείο την αγορά, όπου αργοπίνοντας συζητούσαν εκτός από τις πολιτικές εξελίξεις και τα τελευταία κουτσομπολίστικα νέα. Και δεν είναι μόνο η ανοικτή και διαπρωτική επικοινωνία που καθόριζε ανέκαθεν τον εξωστρεφή χαρακτήρα του Ελλήνα πολίτη, αλλά και «η ανάγκη να σε δουν και να δεις».

Ετσι όπως γινόταν στις στοές της αγοράς, έτσι όπως γίνεται στις «περατζάδες» της Θεσσαλονίκης, της Μυκόνου, της Γλυφάδας...

